



Kampkrant

2018 Nummer 2

De RSW 2018 is begonnen!

Gisteren werd de RSW in stijl geopend in het thema "Planet the Big Bang". Vandaag gaan we verder, uiteraard in thema, met het kampement opbouwen en de Hike. In deze kampkrant op de vroege morgen zijn er verschillende dingen te lezen. Zo hebben we wat moppen voor jullie verzameld (want wie de dag begint met een dansje en een lach, die lacht de hele dag!). Ook hebben we het themaverhaal van gisteren in het kort voor jullie samengevat en hebben we de weersverwachting voor jullie in de gaten gehouden. Verder zijn er tips te vinden en zijn er Wist je datjes verzameld.

Vergeet niet te genieten van vandaag. Dat is tenslotte het belangrijkste!

Programma zaterdag

8.00 – Start opbouw

kampement (niet eerder!)

11.00 – Hike

Vergeet je hikeverslag niet!

16.00-17.00 – retour kamp

17.00 – Koken / diner

Lekkerste voor de leiding

20.00 – Bezoek halfuurtje

voor de leiding op de RSW

20.30 – Zaterdagavondspel

Vergeet je zaklamp niet!

24.00 – Stilte



Weersverwachting

ZA – ochtend ZA – Middag



13°C



17°C

Vergeet je zonnebril niet! Een jas voor enkele druppels is verstandig.



Tip van de leiding

- Goed ontbijten is het halve werk!
- Neem voldoende drinken (lees minimaal 1L) mee op de Hike.
- Begin op tijd met de opbouw van je kampement, zodat je op tijd kan vertrekken voor de Hike.
- Ben aardig voor je burens, wellicht heb je nog een keer suiker van ze nodig!
- Let op alle vormen van hout die tot struikelen kunnen leiden. Denk aan pionier palen en boomwortels.

Vrijdag op

Planet the Big Bang

Gisteren hebben jullie kennis kunnen maken met de twee verschillende planeten en hun bijbehorende gewoontes. De ene planeet staat in het teken van peace, love and happiness. De andere planeet staat in het teken van orde, netheid en erg veel regels.

Er zal een Big Bang aankomen, waardoor de twee planeten voorgoed verder gaan als twee verschillende planeten. Zal dit goed gaan?

Tip van andere Scouts

- Zet je tent strak (Arenden, Doornakkers)
- Vergeet je zaklamp niet
- Strik je veters, want struikelen doet pijn!
- Sta op tijd op (Wolven, Wielewaal)
- Vergeet je neus niet (Diede, Dutmella)

Moppentappen

- Wat is het verschil tussen een dino en één slimme Belg?
- In een raamloze tent zitten geen ramen.
Ralph, Arenden, Doornakkers.

Foto van de krant



Hoofddeksel

Zoals gisterenavond al duidelijk werd, is het dragen van een hoofddeksel zeer belangrijk!
Naast het feit dat een hoofddeksel gewoon super mooi staat, kun je ook voorkomen dat je wordt geëlimineerd van de roze planeet.
Onder het motto 'knallende kleuren zijn niet lelijk'

Wist je dat...

- Als je alles aan Dutmella geeft, krijg je er vanzelf iets voor terug (Hille, Dutmella).
- Giraffen hebben evenveel nekwerfels als een mens (Mila, Zeepaardjes, Vianney).
- We niet verkeerd lopen? Wij lopen namelijk anders (Wolven Wielewaal)

Wist je dat ...

- Als er tegen een Scout wordt gezegd dat hij/zij iets NIET moet doen, doet hij/zij dit WEL!
- De liedjes van New Kids erg bekend zijn bij alle Scouts?
- Een olifant het enige dier is dat niet kan springen? (Theo, Jupiter, Burgemeester Welschen).
- Bananen en mensen 50% van hun DNA delen? (Benjamin+ Bram, Doornakkers)



Rapper Sjors

Rapper Sjors was laatst met een chick. Zij zei: "Ik moet je een geheimje vertellen". En Sjors antwoorde dat het hem een worst kon wezen.
Samir, Vossen, Doornakkers

Eén jongen en één meisje beide op één andere planeet. Ze konden niet naar elkaar toe reizen, waardoor ze hun leiders moesten overtuigen. 's Avonds slopen ze stiekem naar elkaar toe. Dit ging lang goed, tot ze betrapt werden door hun leiders. Ze mochten elkaar een half jaar niet meer zien. Gelukkig hebben ze met duizenden andere mensen op hun planeet de planeten op goede baan gekregen, zodat er een botsing zou komen en voor eeuwig bij elkaar konden zijn. Ze leefden nog lang en gelukkig...
(Kodiak's Dutmella)

Als je een helpende hand zoekt, kijk dan eens aan het eind van je arm!

