



Kampkrant

2018 Nummer 4

Hallo allemaal,

Ja, zo begint dat liedje van De Luizenmoeder. Wij zouden het fijn vinden als dit nummer dan ook NIET gezongen wordt. Dankjewel!

Maar goed, even ter zaken: Gisteren hebben jullie een leuke playbackshow gegeven! Wij zijn als leiding dan ook allemaal super trots op jullie. Dat mag absoluut gezegd worden. Het is weer tijd om fris en fruitig te beginnen aan de laatste dag van deze RSW. Vandaag zal in het teken staan van het opruimen van jullie kampement, het laatste stuk themaverhaal (die overigens weer super leuk is!) en de TDMA.

Na dit alles stijgt de spanning en zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Wordt jullie patrouille eerste, tweede of derde? Of hebben jullie een super tof weekend gehad, en maakt jullie plek je niks uit?

Wij wensen iedereen een leuke dag toe!

Dagprogramma zondag

- 9.00 – Postenspel
 - 11.30 – TDMA (Tussen de Middag Activiteit)
 - 13.00 – Afbreken kamp
 - 13.30 – Terrein open voor ouders (niet eerder!)
 - 14.00 – Afsluiting en prijsuitreiking
 - 15.00 – Vertrek deelnemers
- Meld je bij je subkamp als je opgeruimd hebt voor de controle en badges.*



Weersverwachting

ZO - ochtend ZO - middag



12-15°C

15-18°C

Droog of niet, inpakken moet je toch wel! Vergeet niet de wolkjes en regendruppels weg te blazen!



Tip van de leiding

- Geniet nog van deze laatste dag!
- Zorg dat jullie tent goed droog is voordat je de tent in gaat pakken.
- Breek jullie keukentafel pas af als het TDMA voorbij is.
- Genieten en gezelligheid is belangrijker dan winnen.
- Doe de afwas vóórdat je naar huis gaat (zullen jullie ouders en leiding ook blij mee zijn).
- Vergeet je niet af te melden bij jullie subkampstaf.
- Doe de Pina Colada dans!
- Vergeet niet te ontbijten, want dit is de belangrijkste maaltijd.

Wist je dat...

- Dieren ook humor hebben?
- Een slak drie jaar kan slapen?
- Het oog van een struisvogel groter is dan zijn hersens?
- Als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt?
- Alleen vrouwelijk muggen steken?
- De aansteker al werd uitgevonden voor de lucifers?
- Een kakkerlak 9 dagen in leven kan blijven zonder zijn hoofd?
- Een pak melk uit de supermarkt kan melk van meer dan duizend verschillende koeien bevatten.
- Vijf procent van de katten is allergisch voor mensen.

Liefdes response

Namens Laura B dienen wij een verzoek in aan de jongen van Kipling nummer 50.
"Beste Renier wil je voor eeuwig en altijd mijn vriendje zijn?
X Laura"

Nora & Amanda Wielewaal

Mop van de krant

- De ene heks tegen de andere:
"Waarom ga jij nog altijd per bezem op reis? Je bent veel sneller met de stofzuiger!"
- Ik heb laatst nog waterpolo gedaan. Was best leuk, tot mijn paard verdronk.
- Een kampeervinkel die de tent moet sluiten is nooit grappig.

Foto van de krant

Eerder geleerd op de regionale Kookwedstrijden, nu toepassen op de RSW! (Koala's Dutmella)



Is dit mogelijk?

- Wist je dat als je je rechteroog sluit nooit over rechterschouder kunt kijken?
- Wist je dat er niet één normaal Nederlands woord rijmt op het woord 'twaalf'?
- Wist je dat je jouw elleboog niet kunt likken?
- Wist je dat je bananen niet recht kunt buigen?
- En dat je komkommers niet krom kunt buigen?

Domme blondjes

Een domme blondje staat aan het loket van het postkantoor. Zij wil graag geld opnemen. De beambte vraagt: "Kunt u zich legitimeren?" Het domme blondje pakt een spiegeletje uit haar handtas, kijkt er nadrukkelijk in en zucht opgelucht: "Ja hoor, ik ben het echt".

Wist je dat ...

- De heren van Doornakkers 36 de Vianney hebben geholpen met koken? Dat is zeer behulpzaam heren.
- De Wolven van de Wielewaal gisteren de playbackshow gewonnen hebben?
- De aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 kilogram weegt?
- Het woord 'van' de meeste betekenissen heeft?



Liefde

Nora is de fiksbeer van RSW 2018, ze fikst alles. Ze fikst een pen, gasstel, paneermeel en het belangrijkste wat ze fikst is een jongen!



Leven is het meervoud van lef

